

Lezing op donderdag 20 maart 2025

NEDERLAND

Het meest mysterieuze land aller tijden
door Eelco de Boer



De Bijbel is voor de een het woord van God en voor de ander een verzonnen verhaal. Als we de Bijbel wetenschappelijk bekijken, dus getoetst aan rationele criteria, net zoals we dat doen met bijvoorbeeld de geschiedenis van Alexander de Grote of Julius Caesar, wat zegt dat ons dan? En wat nu als de Bijbel wel klopt, maar de archeologie op de verkeerde plek zoekt?

Zo'n archeologische vergissing zou heel goed al kunnen zijn ontstaan bij Abraham. Abraham kwam uit het land Ur der Chaldeeën en trok naar het land van de Filistijnen. Volgens de Zend- Avesta, een verzameling religieuze teksten die het heilige boek van het Zoroastrisme vormen, de pre-islamitische religie van Iran, kwamen de Chaldeeën uit een land waar de langste winternachten twee keer zo lang waren als de kortste zomernachten. Dat is maar een bepaalde plaats op aarde – zo rond de 52e breedtegraad en laat daar nu net Nederland liggen.

Auteur Eelco de Boer neemt ons mee op zijn zoektocht naar antwoorden en daagt ons uit om met een andere blik te kijken naar de geschiedenis van landen, volkeren, stammen, sterrenbeelden, koningshuizen en hun onderlinge relatie aan de hand van een solide onderbouwing.



Wie is Eelco de Boer? Naast een carrière als sportleraar, bij justitie en in de handel heeft Eelco de Boer onderzoek gedaan naar afwijkende gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis. In 2013 kwam zijn eerste boek uit *Verdwenen Beschaving*, welke als snel opgevolgd werden door de boeken *Verborgene Geschiedenis* en *Abraham was een Fries en Homerus een Zeeuw*.

Locatie: Tuin van Gaia | Molenlaan 67 | Honselersdijk

Aanvang: 20:00u inloop vanaf 19:30u

Bijdrage: € 12,50- inclusief koffie/thee

Aanmelden: info@tuinvangaia.nl of op de intekenlijst op tafel

